

Kerstfeest 2010

18 december

Carine Wellens

Omstreeks 10.45 uur arriveerde het voltallig bestuur in feestzaal 'den Ecyk' te Kasterlee voor het treffen van de laatste voorbereidingen van ons jaarlijks kerstfeest. Iedereen hielp een handje mee om de vele dozen met kerstgeschenkjes en verkoopsartikelen uit te laden.

Yolande installeerde haar winkeltje, Lydia en Frank verzorgden de standen voor de reis naar Spanje en Lourdes, Jos zette trouw zijn LLT- infostand op

De eerste gasten meldden zich aan en werden door Carine en Marleen verwelkomd. Na het opspelden van de door Frank gemaakte mooie badges kon men tijdens de receptie genieten van een hapje en drankje.

Hier en daar werden kussen uitgedeeld, er werd gelachen en gepraat en ook de nieuwe leden voelden zich al snel thuis.

165 aanwezigen hadden het slechte weer getrotseerd want de weergoden waren ons die dag niet goed gezind, 30 personen lieten zich verontschuldigen waaronder Prof. Dr. Nevens en Kathleen.

Dhr. Goosens nodigde ons omstreeks de klok van 12.45 uur uit om plaats te nemen aan de smaakvol gedekte tafels in een sfeervolle kerstversierde zaal.

In haar toespraak heette Ann ons hartelijk welkom en in het bijzonder Dr. Aerts die in zijn toch drukke agenda steeds de nodige tijd vindt om jaarlijks ons kerstfeest bij te wonen.

Ann vertelde ook dat LLT een steeds grotere familie aan het worden is waar iedereen met zijn nood en vraag terecht kan.

Ann bedankte ook haar bestuursleden voor het afgelopen jaar, daarop werd Ann door haar bestuur even eens letterlijk in de bloemetjes gezet. Een welverdiend mooi boeket.

Ook Rik Nuyts en echtgenote Els werden verdiend in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet voor LLT.



De soep werd opgediend, een lekkere Agnes Sorèl soep die iedereen goed smaakte. Daarop volgde het hoofdgerecht, een lekker varkenshaasje met groentjes en kroketten.

Het werd lekker bevonden en een 2 de bediening konden vele goedkeuren.

Voor het dessert werd er dit jaar gekozen voor een buffet met ijs, pannenkoekjes, chocomousse en ander lekkers, niet bepaald caloriearm maar het was tenslotte feest en Dr.Aerts zag dat het goed was.

De aanwezige kindjes werden door Lydia en Paul naar voor geroepen en kregen een kerstgeschenkje, het orkestje maakte zich klaar om enkel sfeervolle nummertjes te



brengen.

De muzikale omlijsting, verzorgd door de 'Buddies Brass,' zette ook onze eigen Ann en Frank aan om een dansje te plaatsen.

Tot slot werden de kerstgeschenkjes, dit maal een mooie posthouder gemaakt door 'De Kids' te Hasselt uitgedeeld door de bestuursleden aan de aanwezige getransplanteerden.

Ons kerstfeest liep stilaan naar zijn einde en er werd uitgebreid afscheid genomen, iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

We konden terugblikken op een geslaagd kerstfeest en zien U graag terug op één van onze volgende activiteiten.

