

# Viering transplantatieverjaardagen te Bokrijk

*Door Lidia Caerts en Marleen Buntinx*

Op zondag 19 september waren wij uitgenodigd op de familiedag kindertransplantatie te Bokrijk. De kinderen konden deelnemen aan de activiteit "kinderdroom". Wat dit inhield, bleef voor ons een raadsel, want wij waren spijtig genoeg een beetje te oud.

Voor de ouders en genodigden was er een mini-symposium over 30 jaar nier-, 10 jaar lever- en 5 jaar darmtransplantatie.



Prof. Van Damme-Lombaerts lichtte ons in over de toekomstperspectieven in transplantatie.

Een moeder bracht een aangrijpende getuigenis van levende leverdonatie om haar baby te redden, die nu intussen een flinke jongen van 10 jaar is.

Men toonde ook een prachtige filmgetuigenis van enkele jong getransplanteerden.

Tussendoor werd er muziek gemaakt door 2 getransplanteerde jongens.

Hubert bracht een zelf geschreven liedje: "Een nieuw leven".

Een stukje uit zijn liedje:

Er wordt gebeld zomaar uit het niets.

Ik kan het niet geloven, maar toch ... een nieuwe nier.

Na vele jaren wachten, snel naar het ziekenhuis.

Je verstijft van geluk en dan gaat het vlug.

Ooh ooh

En dan word je wakker met een nieuwe nier ...

De dialyse was een stuk van mijn leven, iedereen stond altijd klaar.

De dialyse, 't is nu voorbij ... een nieuw leven voor mij ...

Jurgen gooide het over een andere boeg: 2 mooie eigen teksten op rock muziek:

"Throw you a goodnight kiss" en "In a coma"

Na een wandeling door het park werd de dag afgesloten met een diner in Hangar 58.

Dank je wel voor deze schitterende dag!

