

Jaarfeest 2019

Noël Keirsbilck

Na een stevige voorbereiding op vrijdag , zaterdag en zondagmorgen, onder de nieuwe en vakkundige leiding van Bernadette Wuyts, stonden wij tegen 12 uur klaar om de ruim 200 genodigden te ontvangen, in de 'uitgedoste' cafetaria van UZ Gasthuisberg. Even tevoren, om halfelf, was de jaarlijkse Algemene Vergadering voor bestuur en werkende leden. Een ruime opkomst, (ondanks de verlate en minder geschikte datum, want de grote vakantie-uittocht was toen al begonnen), voor een geslaagd zomerfeest, onder het thema VERBONDENHEID.

Tussen receptie en maaltijd voerde eerst onze voorzitter Willy het woord: hij deed de verwelkoming en stelde ondermeer zichzelf en de bestuursleden voor aan het publiek; vervolgens was er de zeer gesmaakte tussenkomst van drie professoren, dokters Pirenne, Verslype en Laleman (met dank aan het lobby-werk van Jos Peeters): allen benadrukten zij de rol van de patiënt en zijn/haar omgeving bij het herstelproces van de getransplanteerde, en de steun die LLT hen daarbij kan geven, door met elkaar als lotgenoten contacten te leggen en te onderhouden.





Dan volgde de verzorgde maaltijd en de groepsfoto's. Ondertussen waren de tafels afgeruimd en werd het tijd voor het dessert en de koffie. Doorlopend werden de verschillende standen bezocht (verzorgd hoekje voor de overledenen, info-stand, inschrijvingstafel, enz.) en werd er heel wat 'afgepraat' tussen mensen, die mekaar misschien tevoren niet eens kenden.

Het werd weeral een geslaagde en beklivende samenkomst, dank zij de hulp en de inzet van vele vrijwilligers. Bij het afscheid werd door de voorzitter zelf aan alle getransplanteerden een mooi geschenkje overhandigd, dat verbondenheid uitstraalt. De afwezigen hadden eens te meer ongelijk...



Verbondenheid.

*Denk u eens in
En menselijk snoer
Een mensenketting de wereld rond
Hand in hand en met elkaar verbonden.*

*Denk u eens in
Een mensenketting de wereld rond
Met hand overhand armen en rijken
En de vast wil om te delen
De rijke zijn weelde de arme zijn ziel.*

*Denk u eens in
Een snoer van mensen de wereld rond
Met overhand een wijze en een bezadigde
Die elkaar wederzijds verrijken*

*Denk u eens in
Een lint van mensen de wereld rond
Een donor en een ontvanger
Verbonden in leven en dankbaarheid*

*Want verbondenheid is dankbaarheid
Verbondenheid is medeleven
Verbondenheid is geven
Gul en zonder maat
Verbondenheid is kracht
Om de wereld leefbaar te maken
De wil om met geluk te strooien
Om leed en pijn te verzachten
Om elkaars lasten te dragen
En vreugde rond te delen
Zeg dan met mij uit het diepste van uw hart
Mensenlief, ik houd van u voor altijd
En ik laat u niet meer los.*

